

Dødsfald - Mindeord

Ole Ebbesen

23. april 1928 - 14. juli 2024

Søndag den 14. juli sov Ole Ebbesen efter lang tids sygdom stille ind i sit hjem på Truelsholm i Langeskov 96 år gammel. Han blev bisat onsdag den 17. juli på dagen, hvor han og hans hustru Elisabeth kunne have fejret jernbryllup efter 70 års ægteskab. Vi besøgte Ole så sent som to timer, før han døde. Ole havde længe set frem til festdagen med jernbryllup og til ikke mindst at modtage hilsenen fra kong Frederik, Danmarks nye konge.

Bisættelsen fandt sted i hjemmets smukke stue med få inviterede som deltagere. På kisten lå ud over en smuk bårebuket fra Rudolf Steiner-Skolen og Skoleforeningen i Odense også brevet fra Kongen.

Efter Oles ønske læste præsten ved bisættelsen bl.a. Frans af Assisis bøn:

Herre gør mig til redskab for din fred.

Lad mig bringe kærlighed, hvor had råder.

Lad mig bringe tilgivelse, hvor uret råder.

Lad mig bringe enighed, hvor splid råder.

Lad mig bringe sandhed, hvor usandhed råder.

Lad mig bringe tro, hvor tvivl råder.

Lad mig bringe håb, hvor sorg råder.

Lad mig bringe lys, hvor mørke råder.

Lad mig bringe glæde, hvor tristhed råder.

Herre, lad mig ikke så meget søge at blive trøstet, som at trøste.

Ikke så meget søge at blive forstået, som at forstå.

Ikke så meget søge at blive elsket, som at elske.

For det er ved at give, man får.

Det er ved at glemme sig selv, man finder sig selv.

Det er ved at tilgive, at man finder tilgivelse.

Det er ved at dø, man opstår til evigt liv.

Efter præstens tale fortalte Elisabeth Ebbesen i bevægende ord om deres mangeårige fællesskab i livet.

Senere er Oles urne nedsat i et lille kammer ved familiens gravsted på Birkende kirkegård.

Ole fik forbindelse med skolen allerede før dens oprettelse, idet hans nære ven assurandør og Islands konsul Harald Hansen, som blev skolens første formand, inspirerede Ole til at slutte sig til arbejdet med oprettelsen af Rudolf Steiner-Skolen i Odense. I oktober 1973 blev Ole fast knyttet til skolen.

Ole var medpioner i det daglige og gik aldrig af vejen for at tage del i det, der var brug for. Nåede han ikke alt på kontoret, tog han gerne arbejde med hjem.

Han passede telefon med åbningstid fra 9-15, han ordnede bogføring og lavede skolens og skoleforeningens regnskab. Han tog del i alle bestyrelsesmøder og byggemøder og udformede referater, som han sendte rundt. Han fejede skolegård, passede mælkeuddeling, dækkede bord til lærermøder om torsdagen og vaskede op efterfølgende. Han ordnede indkøb for lærerne. Utallige gøremål, hvor Ole aldrig veg tilbage, hvor der var brug for ham. Han var hjælpsom, og hans venlighed overfor forældre, så vel som overfor elever og lærere, var legendarisk. Han forstod kunsten at færdes blandt alle typer af mennesker, og viden blev omgået med den allerstørste diskretion. Ole var i det hele taget en diplomatiets mester.

Mange elever gik gennem årene med den overbevisning, at Ole Ebbesen var skoleinspektør, og at det var Ole Ebbesen, der ejede skolen.....

Oles betydning for skolens udvikling kan ikke overvurderes. Ole gik på pension 1998. Ole var således en del af skolens udvikling fra en lille skole med 47 elever til en stor skole med over 360 elever.

Alle der kendte Ole er ham dybt taknemmelig for, hvad han har betydet for skolen både arbejdsmæssigt og menneskeligt.

Æret være hans minde.

Karin Bach og Ellen Thuesen